



Sinterklaas zit zich in zijn werkkamer voor te bereiden op zijn eerste bezoek aan een stad, waar hij natuurlijk cadeautjes en pepernoten moet uitdelen. De cadeautjes zijn al netjes ingepakt en zitten al in grote jutezakken. Nu de pepernoten nog. Hij vraagt Piet Pietje om Verstoppiet te halen, want die gaat over de pepernoten.





Verstoppiet is niet zomaar verstoppiet geworden, nee, hij heeft die taak gekregen omdat hij zo goed had geleerd om overal verstopplekken te vinden. Dat was wel nodig, want zijn broer, Schrokpiet, pikte altijd zijn snoep. En voordat Verstoppiet het door had, was het al verdwenen in de buik van zijn broer. Die kon dat niet laten, al kreeg hij er altijd verschrikkelijk veel buikpijn van.





Voor Ijdele Piet was het zeker niet de eerste keer dat hij in het kasteel was. Daarom wist hij al gelijk welke kamer hij wilde: de kamer die het dichtste bij de voordeur was. Dan hoefde hij tenminste niet zo ver te sjouwen met al zijn koffers. Want Ijdele Piet nam altijd héél véél kleren mee. En nu lagen al die kleren op zijn bed, want hij was aan het kiezen welke outfit hij die dag zou aantrekken. De groene broek met dat gele jasje? Of juist die rode broek met het zwarte jasje? Of de blauwe broek met het groene jasje? Hij koos voor het gele jasje, want dat paste goed bij zijn mooiste baret.





Toen Pieterpietje bij het Kasteel van Sinterklaas aankwam, wist hij niet waar hij moest kijken. Nog nooit had hij zo'n groot en mooi kasteel gezien! Hij mocht van Sinterklaas zelf uitkiezen in welke kamer hij wilde slapen. Een uur lang had hij gedwaald door het kasteel: zou hij de kamer met de rode deur nemen? Of de kamer met die prachtige lamp? Of dat kleine kamertje helemaal bovenin die kasteeltoren? Ja dat werd hem! Hij deed de groene deur achter zich dicht, en begon zijn spullen uit te pakken.





Verstoppiet rent naar buiten, en verdwijnt achter een struik. Daar staat een oude put, met een grote putdeksel er op. Daarin had hij de pepernoten verstoppt! Maar....de putdeksel ligt naast de put en de zak met pepernoten staat er niet meer!

Dan moeten ze weggehaald zijn door degene die op het dak stond en hem in de gaten hield. Maar wie was dat?





Verstoppiet vertelt Sint dat hij denkt dat hij de pepernoten heeft verstopt om te zorgen dat de andere Pieten ze niet zouden opeten. Hij weet nog wel dat er een groene deur op een kier stond, en dat daar iemand doorheen stond te gluren. Misschien om te zien waar de pepernoten neergelegd werden? Maar wie was dat? En hij weet nog dat hij omhoog had gekeken naar het dak, en daar achter de schoorsteen nog net een stukje van een groene broek zag. Alsof iemand hem in de gaten hield. “Maar Piet”, zegt Sint, “wat deed jij daar dan buiten?” Dan ineens weet Verstoppiet het!





Sint besluit alle Pieten bij elkaar te roepen. Degene met de blauwe deur heeft Verstoppiet wel zien lopen. Hij ging de trap af maar toen had hij de pepernoten nog. En de Piet met de groene broek bekent dat hij gezien heeft waar Verstoppiet de pepernoten verstopte. Maar hij viel bijna van het dak omdat er een steen naar beneden rolde. En voordat hij daarna van het dak af was, waren de pepernoten weg. Nu zijn ze nog niet veel verder. “Maar”, zei Sint, “we missen nog een Piet, toch? Waar is jouw broer?” vraagt hij terwijl hij Verstoppiet aankijkt. “Die wilde niet komen, hij had buikpijn”, zegt Pietje Piet. Dan weet Sint wat er gebeurd is. Weet jij het ook?

